

# Luisteren en serieus nemen

Deze brief gaat over de opvang van vluchtelingen in het stadhuis van Loosdrecht. Wij van De Lichtbron zien het als onze geloofsopdracht om solidair te zijn met mensen op de vlucht, die een veilige plek zoeken maar hier in een gespannen sfeer aankomen. Daarom willen wij bijdragen aan rust, menselijkheid en verbinding in ons dorp. We hopen iets te kunnen betekenen in de dagbesteding van deze jonge mannen door contact te maken en sociale opvang te bieden. Denk aan sport en spel, samen eten en pastorale zorg. Daarmee willen we ook helpen spanningen binnen de groep en met inwoners van Loosdrecht te voorkomen. We onderzoeken

nu welke praktische stappen mogelijk zijn en zoeken daarvoor eerst contact met het COA. Tegelijk willen we in gesprek blijven met alle inwoners van Loosdrecht, ook met mensen die ongelukkig zijn met de gang van zaken, met de keuze voor het gemeentehuis als opvanglocatie en met het feit dat het om jonge mannen gaat. Het minste wat we kunnen doen is naar elkaar luisteren en elkaar serieus nemen, in wederzijds respect en met goede wil. Wie schriftelijk wil reageren, kan mailen naar: [communicatie@delichtbron.nl](mailto:communicatie@delichtbron.nl). Houd moed, heb lief!

*De Lichtbron, wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland (Ldr/K'hoef/ H'sum)*

---