

Orde van dienst 19 april 2025

Stille Zaterdag



De tuin komt weer tot bloei – tekenen van hoop

*Het is stil en donker in de kerkzaal,
we wachten, waken en bidden in stilte*

Stem: Door droogte gegaan
G. op zoek naar water.
Stem: Door vlakten gereisd
G. verlangend naar groen.
Stem: Door dood heen gegaan
G. speurend naar licht.
Stem: Uit de woestijn gekomen –
G. waar het Beloofde Land?
Stem: De wereld nog dor.
G. Waar is uw stem?

Zingen: Stil ligt de tuin rondom het open graf, Lied 592
koor 1, allen 2 en 3

Gebed van de Stille Zaterdag

Schepping

Lezen: Genesis 2, 4b-8 en 15-17

Koor: En zie het was zeer goed

Toen God de hemel en de aarde had geschapen,
en heel de schepping van Zijn glorie was vervuld,
was alles wat Zijn adem raakte
in de schittering van Zijn aanwezigheid gehuld.

Toen God de aarde had bekleed met kleur en luister,
en alles straalde in de glans van eeuwigheid,
was alles wat Zijn adem raakte
op verheerlijking van de Almachtige gericht.

En alles wat bestemd was om te leven,
kwam in aanbidding de Schepper tegemoet.
God zag wat Hij gemaakt had, God zag wat Hij gemaakt had
en zie, het was zeer goed.
En zie, het was zeer goed.

Toen God de mens, als kroon op al Zijn scheppingsdaden,
uit niets dan stof tot leven had gebracht,
was alles wat Zijn adem raakte
een onthulling van Zijn majesteit en macht.

En alles wat bestemd was om te leven,
kwam in aanbidding de Schepper tegemoet.
God zag wat Hij gemaakt had, God zag wat Hij gemaakt had
en zie, het was zeer goed.
En zie, het was zeer goed.

Gebed

Verbond

Lezen: Genesis 6,1-8; 7,6-24 en 8,6-12

Zingen: Groen ontluikt de aarde, Lied 625

Gebed

Ballingschap

Lezen: Exodus 15,22-25a

Zingen: De toekomst is al gaande, Lied 605

Gebed

Profetie

Lezen: Jesaja 35,1-4

Zingen: De steppe zal bloeien, Lied 608: 1 en 2

Gebed

Terugkeer

Lezen: Numeri 13,17-26

Zingen: Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd, Lied 977: 1, 2 en 5

Gebed

Evangelie: Lucas 24, 1-8

solo: Wachter op de morgen, hoever is de nacht?
koor: Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!
solo: Wachter op de morgen, hoever is de nacht?
koor: Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!
solo: Wachter op de morgen, hoever is de nacht?
koor: Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!
Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan! (Lied 594)

Wij gaan staan en wachten op het Licht ...

Intrede van het licht

solo: Licht van Christus!

allen:



Licht van Chris-tus!

tweemaal herhaald: solo – allen, steeds een toon hoger (Lied 594)

De Paaskaars wordt geplaatst

Christus, gisteren en heden,
begin en einde – Alfa en Omega,
Hem behoren tijd en eeuwigheid,
heerlijkheid en heerschappij
in de eeuwen der eeuwen. Amen

Het licht verspreidt zich

Wie doorgeeft zegt: Het licht van Christus

Wie ontvangt zegt: Amen

Ook wisselen antependia en stolae van paars naar wit

Evangelie (vervolg): Lucas 24, 9-12

Zingen: Veertig dagen zijn voorbij nu, ZZZ 704
koor: 1, 2 en 3
allen: steeds het refrein en couplet 4

wij gaan weer zitten

Het doopwater wordt uitgegoten

Inleiding op de doopgedachtenis, aan de hand van Romeinen 6

Credo: In God de Vader op zijn troon, Lied 342 (*staande*)

Rondgang langs de doopvont

tijdens de rondgang zingen wij

Heer, raak ons aan met u adem, Lied 695
Vernieuw in ons, o God, Lied 858

Dankzegging 'In het licht' (Niek Schuman / Gert Landman)

Zegen

Slotlied: Aan U behoort, o Heer der heren, Lied 978

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Voorgangers: ds. Erik van Halsema en ds. Oane Reitsma
Ouderling: Jan Herman Baas
Lector: Joke Goudriaan
Muziek: Ies Nijman, orgel; Lichtbron-projectkoor o.l.v. Marlene Erdman

