

**Jongerenviering
zondag 10 november 2024**



...het ... suizen van de stilte (1 Koningen 19:12b)

Orgelspel

Stilte

De tafelkaarsen worden aangestoken

Bemoediging

Vgr. Onze hulp is in de Naam van God
Gem. Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Vgr. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
Gem. en niet loslaat wat Zijn hand begon.

Drempelgebed

Vgr. God, wij willen deze dag goed beginnen.
Gem. Wij bidden dat het een mooie dienst wordt.
Vgr. We zijn dankbaar dat we vrij kunnen zijn,
Gem. en we bidden om vrede en rust in ons hoofd,
om stilte in de kerk
en om inspiratie.
Vrg. Dat we anders, beter naar buiten gaan straks.
Gem. Amen.

Inleiding voor groot en klein

Lied

‘Het is zo stil in mij’ van Van Dik Hout

Tijdens dit lied worden de lantaarns aangestoken. De kinderen van de onderbouw en de middenbouw gaan naar de kinderdienst.

1. Kom bij me zitten, sla je arm om me heen en hou me stevig vast
Al die gezichten, bekend, maar beleefd of ik een vreemde was,
vanavond toont het leven zijn ware gezicht

2. Kom bij me liggen, sla je lijf om me heen, ik heb het koud gehad
We moeten winnen, de schijn is gemeen en wordt van ons verwacht
Vanavond toont de liefde haar ware gezicht

Refrein: En het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor
Het is zo stil in mij en de wereld draait maar door
En het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor
Het is zo stil in mij

3. Kom bij me zitten, sla je arm om me heen en hou me stevig vast
Al die gezichten, en jij alleen zoals je gister was
Vanavond toonde jij je ware gezicht

4. Kom bij me liggen, sla je lijf om me heen, ik heb het koud gehad
Je hoeft niks meer te zeggen, de waarheid spreekt al uit ons oogcontact
Vanavond tonen wij ons ware gezicht

Refrein: En het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor
Het is zo stil in mij en de wereld draait maar door
Het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor
Het is zo stil in mij

Bridge: Iedereen kijkt, maar niemand zegt wat hij denkt
Iedereen kijkt, maar niemand is wie je denkt

Outro: En het is zo
Stil in mij
Zo stil in mij
Zo stil in mij
Zo stil in mij
Zo stil in mij

Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-18 uit de Bijbel in Gewone Taal

Bij de bijbeltekst

Uitleg Heilige Stilte

Heilige Stilte

De Heilige Stilte begint met het zingen van Bless the Lord, LB 103c, alleen het refrein

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

In de Heilige Stilte wordt in de kerkzaal gezongen: Laudate omnes gentes, LB 117d tweemaal

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, leudate Dominum

Hierna wordt het ook in de kerkzaal stil.

Lied: The Sound of Silence, van Simon & Garfunkel

- Intro Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence
1. In restless dreams, I walked alone
Narrow streets of cobblestone
'Neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence
2. And in the naked light, I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never shared
And no one dared
Disturb the sound of silence
3. "Fools" said I, "You do not know
Silence like a cancer grows
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you"
But my words, like silent raindrops fell
And echoed in the wells of silence
4. And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming
Then the sign said, "The words on the prophets
are written on the subway walls In tenement halls"
And whispered in the sound of silence

Mededelingen inclusief bestemming collecten

Collecten

Dank- en voorbeden

Lied: Tot je veilig bent van Matthijn Buwalda
Origineel: 'Rescue' - Lauren Daigle
Nederlandse vertaling: 'Tot je veilig bent' - Matthijn Buwalda

1. Je bent niet vergeten
Er is geen dag dat ik niet aan je dacht, nee
Je bent niet verloren
Al ben je gebroken, je onschuld gestolen

Pré Chorus Ik snap wat jij met al die stilte zegt
Ik hoor je SOS, je SOS

Chorus En ik verzamel een leger
Zal hemel en aarde bewegen
Mijn liefde vecht tot je veilig bent

2. Er is geen afstand
Al voel ik ver weg, ik ben daar waar je bent
Ik kan je overal horen
Ik heb je rug, al lijkt alles verloren

Pré Chorus Ik snap wat jij met al die stilte zegt
Ik hoor je SOS, je SOS

Chorus En ik verzamel een leger
Zal hemel en aarde bewegen
Mijn liefde vecht tot je veilig bent
Ja, ik zet alles op alles
Ik laat jou in geen duizend jaar vallen
M'n liefde vecht tot je veilig bent

Pré Chorus Ik snap wat jij met al die stilte zegt
Ik hoor je SOS, je SOS

Chorus Ik verzamel een leger
Zal hemel en aarde bewegen
Mijn liefde vecht tot je veilig bent
En ik zet alles op alles
Ik laat jou in geen duizend jaar vallen
M'n liefde vecht tot je veilig bent
Mijn liefde vecht tot je veilig bent

Zegen *in beurtspraak*

Vrg. In ons hart en in ons huis
Gem. de zegen van God.

Vrg. In ons komen en ons gaan
Gem. de vrede van God.

Vrg. In ons leven, op onze zoektocht,
Gem. de liefde van god.

Vrg. Bij het einde, nieuw begin
Gem. veilig thuiskomen bij God.

Lied: Vrede wens ik je toe, Opstaan! 31, 2^e bundel van de Iona Community

Vrede wens ik je toe.
Liefde wens ik je toe,
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.

Zegen wens ik je toe.
Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.

Filmpje van Taizé, door Wietze Hoekstra

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Voorgangers: Kerkelijk werker Peter van Wesel en ds. Jetty Scheurwater
Ambtsdragers: Eveline van Toor en Corné van Zandwijk
Lectoren: Luciano Rep, Brechtje Hoekstra, Tanja Aalberts, Erik Verkerk en Ellen Swart
Muziek: les Nijman, orgel; The Rainbow Pop Musicians o.l.v. Jessica Rebel
Collecten: 1. Diaconie, 2. Protestantse gemeente Hilversum (PgH)