



Projectlied 'Wij hopen op een teken'

Refrein

Wij ho - pen op een te - ken
van lief - de en ge - loof.
Wie zal ons la - ten we - ten
wat God aan ons be - looft?

Eerste advent:

De knoppen aan de bomen
die langzaam opengaan,
vertellen wat gaat komen:
een nieuwe tijd breekt aan.

Tweede advent:

Johannes laat zich horen,
een stem in de woestijn.
Er klinken grote woorden:
dat God dichtbij wil zijn.

Derde advent:

Als mensen samen delen
en eerlijk zijn en goed,
zal iedereen beleven
wat God voor mensen doet.

Vierde advent:

Maria kent het wonder,
zij draagt het met zich mee.
Dat nieuws is zo bijzonder,
dat vier je niet alleen.

Kerst:

De koning is geboren,
je vindt hem in een stal.
Laat alle mensen horen
dat Hij ons redden zal.

Tekst: Erik Idema

Melodie: LB 990/LB991 (Frits Mehrrens)