

Orde van dienst zondag 20 oktober 2024



Dapper als David – omgaan met de reus in ons leven

De paaskaars brandt

Stilte

*De tafelkaarsen worden aangestoken
wij gaan staan*

Bemoediging en groet door een kind

Wij vertrouwen op God
Hij geeft ons kracht

Hij heeft de hemel gemaakt en de aarde
en alle mensen en dieren
groot en klein

**Wij vertrouwen op God
Hij geeft ons kracht**

En Hij blijft trouw voor altijd
en laat niemand vallen

**Wij vertrouwen op God
Hij geeft ons kracht**

God groet ons vandaag met zijn liefde
En is met ons allemaal

**Wij vertrouwen op God
Hij geeft ons kracht**

Zingen: Iedereen is welkom

Wij gaan zitten

Gebed om ontferming (*samen met een kind*)

afgesloten met

Zingen: 'Jezus, U bent het licht in ons leven' (3x herhalen)

Zingen: Lied 218 : 1, 2 en 4

Moment met de kinderen

Zingen: 'Dapper als David' van Elly en Rikkert

Gebed bij de opening van de Schrift

De kinderen nemen daarna lantaarntjes mee naar hun eigen ruimte.

Lezing: 1 Samuel 17: 1-15, 32-50

Zingen: David werd gekozen boven alles uit, Lied 171

Verkondiging

Lied na de verkondiging: Sela: Alles wordt nieuw

Mededelingen

Toelichting bij de inzameling van gaven

Inzameling van gaven

waarbij de kinderen en tieners terugkeren en hun 'reuzen' op Goliath kunnen plakken

Gedachtenis van gestorven gemeenteleden

Dank- en voorbeden

aan de hand van de reus

Stil gebed en Onze Vader

Zingen: 'Ga in vrede', Opwekking 251

Wegzending en zegen

-0-

Voorganger: Aster Abrahamsen
Ouderling van dienst: Douwe Kamstra
Diaken: Els Verkerk
Lector: Annemieke Nijdam
Muziek: Ies Nijman, orgel; Marlene Erdmann, Brechtje Hoekstra (bugel),
Wim Dral (gitaar), Albret Nieuwenhuis (klarinet),
Kerkrentmeester: Fokko Bosker