

Zondag 6 oktober – 3de zondag van de Herfst

Wat God heeft verbonden...

In voorbereiding op de dienst worden we stil

De tafelkaarsen worden ontstoken

wij gaan staan

Bemoediging, drempelgebed en groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: en nooit loslaat wat zijn hand begonnen is

V: God, wij hebben U nooit gezien.
A: Zie ons hier staan.
V: Wij hebben van U gehoord.
A: Hoor Gij óns aan
V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt.
A: Wees onze hulp.
V: Bron van leven, verbind waar wij scheiden.
A: Doe ons leven uit uw liefde.
Amen

Zingen: (staand) Lied 215: 1, 3, 4 en 7

wij gaan weer zitten

Kyriegebed uitlopend op Lied 299f, alleen Kyrie

ledere regel: 1 vz – 2 allen

Gloria: (staand) Lied 305

Groet

V: De vrede van God zij met U!
A: Gods vrede over heel de schepping!
V: Laat ons bidden ...

Gebed van de zondag

Met de kinderen

Schriftlezing: Maleachi 2: 10-16

Zingen: Lied 119a

Lezing: Marcus 10: 1-16

Zingen: Lied 782

Overweging

Zingen: Lied 984

Mededelingen

Aankondiging collecte

Dankgebeden en voorbeden

Stilte

Onze Vader-gebed

Inzameling van de gaven

Slotlied: (staand) Lied 976

Zegen

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Voorganger: ds. Oane Reitsma